

NIEUWSBRIEF 'T SKUTSJE

Met deze 2^e nieuwsbrief kunnen wij u vertellen dat de 8 bewoners van het Skûtsje zich aardig thuis voelen in hun nieuwe huis!

Op 1 november 2003 kwamen alle bewoners, familie en het personeel samen aan 't Deel 49, waar ze feestelijk werden onthaald met koffie en taart. De laatste spulletjes werden nog verhuisd en diezelfde avond bleven er vier bewoners al slapen. In de daarop volgende weken raakten bewoners en begeleiders aan elkaar en aan het huis gewend. De eerste verjaardagen werden gevierd. Na een feestelijke, maar ook drukke decembermaand, kwam in januari de rust en regelmaat goed op gang.

Er kwam een eerste bewonersvergadering, waarin de bewoners hun op- of aanmerkingen mochten uiten t.a.v. het huis. Het huis moest nog wat meer worden aangekleed! Via een kunst-uitleen in Meppel, kregen we mooie schilderijen aan de muren. In het voorjaar werd met hulp van Caparis de tuin aangelegd, er werden zonneschermen opgehangen, er kwamen tuinmeubelen en binnen nog een spelletjestafel, kortom het werd tijd voor de officiële opening!



Christa Roel Klaziena, Pitrik, Han, Dorien (Philadelphia projectbegeleider) Femke, Gerke-Fokko, Tetty

Dinsdagmiddag 20 april 2004 werd 't Skûtsje met een echte fles champagne gedoopt en een behouden vaart toegewenst. Er waren vele sponsors aanwezig evenals de burgemeester en wethouder.

Zaterdag 24 april werden de deuren van 't Skûtsje geopend voor buurtbewoners, collega's, familie en vrienden. Vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's middags was het een komen en gaan van mensen. Iedereen was enthousiast en menigeen stond verbaasd over de inrichting van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimte.

Dankzij de vele donaties en sponsoringen hebben wij er met z'n allen een prachtig huis van kunnen maken. En als wij ons niet vergissen, is het inmiddels voor de 8 bewoners, Christa, Han, Tetty, Gerke-Fokko, Pitrik, Femke, Klaziena en Roel ook al echt een "thuis" geworden!

mei 2004

nr. 2