



Nieuwsbrief (4) Woonvorm 't Skûtsje

Het tweede jaar in het Skutsje is al voorbij! En wat is er allemaal niet gebeurd in het afgelopen jaar?

In april hebben de bewoners een brandoefening gehouden! Zowel voor bewoners (één bleef rustig t.v. kijken na het alarm!) als personeel (eenmaal buiten had men de mobiele telefoon vergeten!) was het goed om dit eens in praktijk te brengen.

Door de week zijn de bewoners druk met dagbesteding of werk of stages. En zo gauw ze thuis komen, is het tijd voor schoonmaak, boodschappen of andere karweitjes. Maar ook worden de bewoners naar catechisatie, bijbelstudie of fitness of zwembad gebracht. Soms zijn het daardoor zeer drukke dagen en zijn wij blij dat wij zo'n mooie bus ter beschikking hebben, die onze bewoners overal naar toe kan brengen.

Een aantal keren per jaar hebben de bewoners hun eigen "bewonersvergadering", waarin verschillende items besproken worden. Zo kwam er een verzoek om de witte muren in de woonkamer een kleur te geven. Dat gebeurde in de mei-vakantie en nu ziet de huiskamer er werkelijk gezellig uit. Het wachten is nu op een paar mooie lampen boven de grote tafel, voor een gezelliger sfeerlicht!

In de eerste week van mei gingen onze bewoners een mid-week naar Noordwijk aan Zee op vakantie. Dankzij de sponsorgelden kon een mooi, aangepast huis worden gehuurd vlakbij zee. Het was een weekje genieten en er werden leuke uitstapjes gemaakt zoals naar Madurodam, Sealife in Scheveningen en het Archeon park in Alphen a/d Rijn.



In de maanden juni, juli en augustus was het een komen en gaan van bewoners en personeel die op vakantie gingen of terugkwamen. Soms was het daardoor erg rustig in het Skutsje, Maar dat had ook weer als voordeel, dat er meer persoonlijke aandacht voor de bewoners was.

Een van onze personeelsleden kreeg begin juli haar eerste kindje; de bewoners mochten in groepjes op kraamvisite! Wat was dat leuk!

In het afgelopen jaar is er door personeel en bewoners behoorlijk genetwerkt! Het gevolg was dat er verschillende vrijwilligers werden gevonden, die onze bewoners individueel begeleiden naar b.v. fitness, bioscoop of andere uitstapjes, maar die ook op bezoek kwamen. Dat is een heel prettige ontwikkeling.

Zoals u kunt lezen, vaart het Skûtsje met de wind in de zeilen vooruit en dat willen wij graag zo houden!

Drachten, oktober 2005