



Nieuwsbrief (5) Woonvorm 't Skûtsje

Het derde jaar in de woonvorm het Skûtsje verliep niet helemaal geruisloos.

Het Skûtsje kende door ziektes van collega's, vele personele problemen; er ontstonden uren die extra door personeel opgevuld moesten worden. De ouders die in de zorgcommissie zitten hadden een zware taak om de nodige mensen te vinden en in te plannen. Juist door al deze inspanningen en extra inzet van de begeleiding, konden de bewoners echter hun leventje binnen het Skûtsje rustig voortzetten. En dat was natuurlijk héél prettig.

Inmiddels gaat het met de zieke collega's beter en is er voor de algehele leiding een coördinator aangenomen.

De bewoners van het Skûtsje hebben het allemaal zeer druk met hun dagelijkse bezigheden; die variëren van dagbesteding buitenshuis tot huishoudelijke taken in eigen appartement en in de avonden allerlei sportieve of sociale activiteiten. Iedere bewoner heeft een eigen coach, die hem of haar begeleidt en erop toeziet dat een bewoner aan de nodige activiteiten deelneemt.

Het is natuurlijk van belang, dat er rond iedere bewoner een netwerk van familie, vrienden, maar ook vrijwillig(st)ers staat. Vooral jonge mensen zijn binnen het Skûtsje van harte welkom om met een bewoner eens iets leuks te ondernemen; b.v. winkelen, fitnesssen, bioscoop, naar een voetbalwedstrijd gaan of een heerlijke wandeling maken. Mocht u iemand weten die hier in geïnteresseerd is, neem dan a.u.b. contact op met het Skûtsje!



De jaarlijkse in mei gehouden midweek vakantie van de bewoners ging naar een prachtige boerenhoeve in Limburg. Vandaar uit werden uitstapjes gemaakt naar o.a. de Efteling, een streekmuseum en een boottocht in de omgeving. Het geheel werd natuurlijk vervolmaakt met uitslapen, heerlijke ontbijtjes en uiteten gaan! Ja, zo'n weekje is echt gezellig en ontspannend!

Met bewoners en ouders zijn we naar het huwelijk van één van de leidsters geweest in Zwolle. Het was voor het bruidspaar, maar ook voor de bewoners, een heel feestelijke dag.

Ook al weer voor de 3^e keer werd het Skûtsje onthaald op een concert van Soli Deo Gloria. Aan het eind van hun seizoen, komen ze in juli spelen in de tuin van het Skûtsje, tot groot plezier van de bewoners, die enthousiast luisteren, dansen of dirigeren!

De maanden juni, juli en augustus verliepen rustig, omdat velen met vakantie gaan in die periode. Ook kreeg één van onze personeelsleden begin augustus haar eerste kindje; de bewoners mochten weer in groepjes op kraamvisite! Wat was dat leuk!

U ziet, het gaat goed met de woonvorm het Skûtsje en met haar bewoners. En dat willen wij u even laten weten!

Drachten, oktober 2006