

Nieuwsbrief (8) Woonvorm 't Skûtsje

Zoals we in onze laatste nieuwsbrief al lieten weten, bestond het Skûtsje 1 november 2008 alweer 5 jaar. Reden om met ouders en bewoners een klein feestje te vieren. Een grote wens van de bewoners was om met z'n allen op de foto te gaan en zo geschiedde! Tijdens een feestelijke etentje bij de Chinees in Beetsterzwaag kregen de bewoners een kado aangeboden, waarin een grote lijst met foto's van alle bewoners zat verpakt. U kunt zich voorstellen dat de fotolijst een mooi plekje heeft gekregen in de woonkamer.



De bewoners kregen van de ouders van Roel een picknicktafel aangeboden voor in de tuin. Wat een prachtig kado! De tafel staat inmiddels in de tuin van het Skûtsje.



November ging over in december, Sinterklaas en Kerst. Dit jaar vonden de bewoners het leuk om met z'n allen te gaan bowlen en daarna met elkaar een hapje te gaan eten bij de Eatcorner in het winkelcentrum de Drait. Een groot succes!

Een paar dagen voor Kerst vond, zoals gebruikelijk, een gezamenlijke kerstviering plaats in het Skûtsje. Er werd voorgelezen door de bewoners, met elkaar gezongen en dit keer met muzikale begeleiding van het personeel. Fantastisch! Daarna was er tijd voor een lekker hapje en drankje.

In januari kreeg een personeelslid haar eerste kindje en kwam in april vol energie weer terug op de werkplek. Dat was erg fijn, want er moesten 2 personeelsleden eind vorig jaar vertrekken vanwege minder PGB-inkomsten en 2 kregen een nieuwe baan en vertrokken in het voorjaar. Deze laatsten werden gelukkig snel vervangen en zo keerde in het voorjaar van 2009 de rust weer onder het personeel en bewoners.

Juni brak aan en daarmee de jaarlijkse midweek vakantie voor de bewoners. Dit keer werd er gekozen voor Hellendoorn. Men had gekozen voor een mooie bungalow. Iedere dag werd er iets ondernomen, een bezoek aan het ijs-en bakkerijmuseum, het avonturenpark Hellendoorn, Boekelo, een pizzeria. Wat hadden ze een pret!



Na de prachtige zomer is iedereen nu weer aan 't werk en druk met alle eigen bezigheden! 't Skûtsje is op koers!

Oktober 2009