

Nieuwsbrief (9) Woonvorm 't Skûtsje

De bewoners van het Skûtsje zijn 't afgelopen jaar rustig gevaren. De barre winter zijn ze goed doorgekomen; er waren een paar dagen bij dat 't vervoer stagneerde, waardoor de bewoners een extra dagje vrij hadden, maar dat vonden ze geen probleem!

Er waren de bekende feestelijkheden in de maand december, zoals 't Sinterklaasfeest waar ze met elkaar gingen bowlen en eten in de Eatcounter in de Drait en een gezamenlijke kerstviering met ouders en bewoners op t Skûtsje.

Er was natuurlijk de midweek vakantie, dit keer in juni, naar Weerselo, camping de Molenhof. Met z'n allen in een groot huis, waar vanuit veel werd ondernomen. De bewoners genieten enorm van deze kleine vakantie. Eén bijzondere activiteit was een mozaïek maken met elkaar. Een hele middag waren ze hier mee bezig en het resultaat, een kleurrijke vlinder, was geweldig, zie foto.



Een aantal vrijwilligers van Stichting Present uit Drachten hielp in het voorjaar in de tuin, waar een oude afscheiding werd vervangen door een nieuw hekwerk. De tuin ziet er nu weer prachtig uit.

Woonvorm 't Skûtsje is oorspronkelijk opgericht door de ouders van de huidige bewoners. Het bestuur van de Stichting van 't Skûtsje, heeft afgelopen september een nieuwe penningmeester gekregen, de heer D. Koopmans. De heer D. de Boer heeft na 10 jaar zijn functie neergelegd. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor 't vele werk wat hij belangeloos heeft gedaan voor de Stichting.

Iedere donatie, die 't Skûtsje ontvangt, wordt besteed aan een deel van de midweekvakantie van de bewoners. De rolstoelbus werd dit jaar verkocht omdat 't te duur werd in onderhoud. 't Skûtsje beschikt nu over een bescheiden autootje voor boodschappen en vervoer. Tijdens de midweekvakantie wordt een rolstoelbus gehuurd; zo probeert de Stichting de kosten laag te houden.

November 2010