

Nieuwsbrief (11) Woonvorm 't Skûtsje

De verkiezingen zijn net achter de rug, het kabinet Rutte II is gevormd. Wat gaat het ons allemaal brengen? En zullen er veranderingen komen t.a.v. de zorg en wonen van onze bewoners in het Skûtsje? Niemand kan daar op dit moment iets definitiefs over zeggen, maar wij hopen dat het voor de woonvorm het Skûtsje zeer beperkt blijft. Na 9 jaar zijn de bewoners zo gehecht aan hun eigen huisje en aan elkaar en de gezamenlijke activiteiten, dat willen wij natuurlijk graag zo houden!

Ja, u leest het goed, deze maand bestaat het Skûtsje al weer 9 jaar en zijn we met een kleine commissie bezig, om voor het lustrum volgend jaar, iets leuks te bedenken. Verrassing!!!

In de maand juni vertrokken de bewoners voor hun jaarlijkse midweek naar Eerseloo, en deden van daaruit allerlei leuke uitstapjes. Het was weer dikke pret!



De zomer, met de E.K. en de Olympische Spelen werd afgewisseld met allerlei vakanties van de diverse bewoners en vloog voorbij.

Inmiddels heeft de herfst zijn intrede gedaan en maken we ons langzamerhand op voor de feestmaand december. Sinterklaas en Kerst wordt altijd gezellig gevierd, het personeel zorgt in samenspraak met de bewoners voor een leuke invulling.

Het gaat eigenlijk allemaal erg goed op het Skûtsje! Dat willen wij u even laten weten.

Dank voor uw jaarlijkse donatie, indirect namens onze bewoners van het Skûtsje!