

## Nieuwsbrief (12) Woonvorm 't Skûtsje

10 Jaar geleden, op 1 november 2003, was de start van de woonvorm 't Skûtsje, aan it Deel 49 te Drachten; een nieuwgebouwd huis ging toen bewoond worden door 8 jong volwassen mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Door ouders opgezet, met de hoop en verwachting dat zij hun kinderen geborgen zouden weten. Iedere bewoner kreeg zijn eigen appartement, mocht het naar eigen keus inrichten, en in het centrale deel van het huis kwam een grote woonkamer, waar gezamenlijk werd gekookt, gegeten, tv gekeken, geknutseld, thee- en koffie gedronken, spelletjes gedaan, kortom met elkaar geleefd!

Nu, 10 jaar later, kunnen we met recht zeggen, het huis is een thuis geworden in al zijn vormen! Lief en leed is gedeeld, personeel kwam en ging, één van onze lieve bewoners overleed. Zijn plekje werd snel opgevuld, maar nog steeds leeft hij bij alle bewoners in hun gedachten. Hij was één van hen!

Om dit lustrum te vieren zijn de bewoners in september naar Disneyland in Parijs geweest. Wat hebben ze genoten!! Op 1 november is er een feestelijke bijeenkomst met bewoners, ouders en personeel! Wij kijken dan met dankbaarheid terug op deze 10 jaar en zijn hoopvol voor de komende jaren.

Heel veel dank aan al diegenen, die deze woonvorm een warm hart toedragen, bestuur, personeel en natuurlijk de vele donateurs. Mede door u allen is het mogelijk dat onze kinderen hier zo fijn kunnen wonen!

